

Fottes resa till träningslägret på Ayai Napa, Cypern!

Resan startade på Umeå Airport med problem, Norwegians Internet låg nere så det blev manuell utskrift av bagtaggar m.m.

Efter 30 min försening startade färden mot Arlanda med övernattning på Good Morning hotell några kilometer från Arlanda. Vid terminal 4 ska det finnas möjlighet till transfersbuss till hotellet. Efter lite letande och frågande kunde jag ringa hotellet för att få hämtning. Det skulle ta 15 min, men efter 30 min syntes ingen buss till och fler människor hade samlats för att åka till hotellet. Det hade också börjat regna och blåsa så man blev våt. Plötsligt kom en minibuss runt hörnet och folket rusade mot bussen som snabbt fylldes. Jag som var först och ringde efter hämtning fick vänta till nästa buss, men jag hade inte bråttom så det var ok.



Terminal 4 Arlanda!

Framme vid Good Morning lastades mina resväskor av och på frågan var jag skulle sova hittade receptionen tyvärr ingen bokning. Jag hade inte min bokning på mobilen utan fick plocka upp datorn ur resväskan och logga in på hotellets WiFi vilket fungerade bra, men jag var på fel hotell, inte kul.

Det var bara att fråga i receptionen om och när jag kunde få åka tillbaka till Arlanda och det bokade hotellet Comfort som man går till från terminal 5. Passerade just där när jag kom från Umeå.

Planet från Umeå skulle ha startat 16.10 och nu var jag till slut på rätt hotell 19.45. Tur att man är pensionär. Sen middag på hotellet och ett glas rött vin med kolja och pommes på tallriken smakade fint trots priset 304 kr.

På lördagsmorgonen 04.30 skulle jag träffa Kenth från JAM som bilat hela natten från Östersund till Arlanda. Efter ett antal försök att checka in i automat fick vi besöka manuella disken för att få hjälp med biljetterna. Vi skulle mellanlanda i München vilket gjorde att det inte fungerade i automaten.

Väl iväg och landningen i München gick bra, men med kort tid till nästa plan och busstransfer och långt att gå därefter fick vi skjuts med typ en golfbil i hallen så vi hann fram till gaten, men sist in. Personal kom emot oss och frågade om vi skulle till Cypern. Äntligen på planet och mot ön. En Gin och Tonic beställdes in som plåster på såren.

Väl landat på Cypern hittade vi vår förbeställda taxichaffis med skylten, Staaf och Forss. Vi fick vänta en kort stund på att han skulle hämta bilen och vilken bil sen, en Mercedes E 250 år 2011. Jag har en E 220 år 2012, i princip exakt liknande bil, kul, men någon hade monterat ratten på fel sida.

Resan mot Ayia Napa påbörjades. Ingen sightseeingtur i bilen till Ayia Napa utan full Mercedes-fart så naturen bara svischade förbi. Framme i Ayia Napa hade vi svårt att hitta Apartment Andrea där vi skulle bo. Det var svårt att se skyltar och nummer i mörkret. Till slut hittade chauffören rätt byggnad efter att ha frågat ett antal personer. Som tur var stannade taxin kvar tills vi skulle låsa upp nyckelboxen med kod som vi fått från booking.com, men vi fick inte upp boxen, tydligen fel kod. Resväskan öppnades liggandes över en soptunna i mörkret och vi kunde genom chaufförens WiFi på mobilen logga in på bokningen och hitta ett nödnummer. Chauffören ringde och vi fick nya siffror som jag matade in och simsalabim kom nyckeln ut.

Härligt att äntligen vara på plats, men tyvärr sent på kvällen och ca 15 grader inomhus gjorde inte saken bättre. Det tog 3 dagar innan tempen var uppe på 20 grader. Det är nattkallt på Cypern denna tid och värmen kommer från 3 luftvärmepumpar som har några år på nacken och inte är så effektiva förutom den i Kenth's rum som levererade värme på beställning. Vårt boende består av 2 sovrum samt vardagsrum med en köksdel, sammanlagt 70 kvadrat plus en liten balkong.

Vi har 600 meter till boulebanan som ligger nära havet. Där finns också en kommunal toalett. 18 banor med massor av grus, snören som linjer och ringar används. Det finns fikabord och plaststolar och låsta förråd att förvara klot m.m.



18 banor!



En kommunal toalett!



Fikapaus!



Gänget som träningspelar!



Träningsboule!



Framför ett bouleförråd!



Birger och Solveig från Umeå + Kenth!



Massor av grus och klot!



Kenth!



Boule med Håkan!

Under veckan som gått har vi tränat och spelat 2 matcher per dag förutom på fredagarna. Då finns det en tävlingsmöjlighet med priser. Man spelar tre lottade dubbelmatcher och sen får de bästa stå på linjen och göra upp om placeringarna.



På linjen!

Det är runt 20 grader på dagarna. Solen gör att det känns ännu varmare. På natten går det ned till ca 10 grader. Men för varje dag som går känns det varmare. Jag har gått en hel del, i lördags 20.000 steg.

Vi har 300 meter till ett kafé/bageri och 200 meter till för att nå en affär som vi kallar 99:an. Många svenskar handlar där. Det är en jätteliten affär, men jag har hittat IKEA-köttbullar och lingonsylt där plus allt annat som vi behöver. Inom någon kilometer finns restauranger och massor av affärer. En del är stängda, andra renoveras och på gatorna körs bilar av märket Mercedes i överflöd.



En pub!



Ett seniorställe!



En stor drink!



JAM-boules sponsor Pizza Hut!

Vi har investerat för att ha det bra i lägenheten. En väggklocka för 120 kr och sopskyffel med skaft och sop för 110 kr. Vi har fått en osthyvel och en traktörpanna från nedpackade saker som andra svenskar har lämnat, bl.a Utterströms i Luleå. Matz Rosenqvist från Luleå var den som levererade sakerna till oss. Vi beställde en duschmatta genom Solveig som åkte med handlarbussen till ett stort köpcenter med gratis buss.



En investering till lägenheten!

Kända och okända spelare modell äldre finns på plats, P-G 89 år f.d. elitgymnast med fru, Siv från Piteå, Fred från GBC. Majlis och jag mötte Fred i finalen 2022 när vi vann glasögon för ca 7.000 kr var i Skellefteå. Micke från Gävle, Clas med fru från Åland, ett par från Finland, Solveig och Birger från Umeå och ett par från Dalarna. Han sa att han var rumpmas vad det nu betyder, men fru hade gubben i alla fall. Lillan kan vara en av de rikaste som finns i Ayai Napa. Hon och maken, som tyvärr gick bort för något år sen, hade varit här drygt 20 år. Nu verkar hon resa mer eller mindre hela året och skiner guld. En drös sörlänningar finns också på plats. Tidigare om åren före pandemin har det varit fler vinterboende svenskar, ibland upp till 70 som spelat boule.

I lördags smakade vi på hotell Sunprides 3-rätters middag á 15 euro med en halva vin. Hyfsad prisbild.

Min resekompis Kenth Staaf från Östersund föreslog denna resa som hans fru Mia har bokat.

Kenth känner jag ytligt genom att ha mötts ett antal gånger på tävlingar, men inget annat. Han är ordförande i BK Jamtboule.



Svarta Pärlan!



Förövning till bouleskytte!



Kenth med sin favoritmugg!



Fikabröd!



En Mojito för att fira ett guld i skidskytte!



En ryssgata!



1 ägg varje dag!